



Bladet

Bestyrelse og kontaktpersoner

Formand	Jørgen Swartz Cypres Alle 27 2770 Kastrup	Tlf. 32 50 53 30 Mobil 24 46 53 30 j.swartz@mail.dk
Næstformand	Finn Dam Bregningevej 49 4871 Horbelev	Tlf. 32523707 Mobil 28 78 51 68 finn.dam@eltelnetworks.com
Kasserer	Allan Sekunda Soldugvej 29, st. tv. 2770 Kastrup	Tlf. 32 51 78 88 Mobil 30 75 97 54 asek@comxnet.dk
Sekretær	Sanne Dyhr Blåhøjvej 10 2770 Kastrup	Tlf. 32 52 58 63 Mobil 61 10 61 00 stdyhr@jubii.dk
Best. Medlem	Ulrik Severin Amager Strandvej 376. 2770 Kastrup	Tlf. 32 50 87 71 siestafamily@mail.dk
Best. Medlem	Alan Broberg Cypres Alle 31 2770 Kastrup	Tlf. 32 51 96 07 cypres@email.dk
Best. Medlem	Brian Andresen Blykobbervej 8 st.th 2770 Kastrup	Tlf. 20 14 87 55 brian-fridag@hotmail.com
Best. suppleant	Tonni Søgaard Volmer Kjærs Alle 2 2770 Kastrup	Mobil 40 88 77 77 tonnis.post@gmail.com
Best. suppleant	Carl Prominczl Postparken 55 st.th 2770 Kastrup	Tlf. 32 50 00 05 Mobil 27 49 10 59
Redaktion Klubblad	Jørgen Swartz Finn Dam	j.swartz@mail.dk finn.dam@eltelnetworks.com
Annoncer	Bjarne Kristensen	Tlf. 32 51 67 32 Mobil 26 22 06 51 bjarne1_99@hotmail.com
Webmaster	Finn Dam	finn.dam@eltelnetworks.com

Årgang 9

Maj 2009



Dagdriverbanden på tur til Tøjhusmuseet
Bøje drømmer..... Ny KTF - kanon

Kastrup Tursejler Forening

Stiftet 21. Oktober 1994

www.kastrupursejler.dk

Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,
Samkas og Kastrup/Tårnby Idrætssammenslutning

KTF - Planlagte aktiviteter

06	maj	2009	Kapsejlads med mad bagefter
16	maj.	2009	Fiskekonkurrence
20	maj	2009	Kapsejlads med mad bagefter
30	maj.	2009	Pinsetur
10	jun.	2009	Kapsejlads med mad bagefter
23	jun.	2009	Sankt Hans
24	jun.	2009	kapsejlads med mad bagefter
27	jun.	2009	Tur til vores venskabsklub Helsingborg Yachtclub
21	aug.	2009	Hven Tur
Xx	sep.	2009	Fiskekonkurrence
21-22	sep.	2009	Natsejlads
Xx	sep.	2009	Holmentur
Xx	okt.	2009	Afriggerfest
Xx	okt.	2009	Stander ned
Xx	dec.	2009	Julestue banko

Husk! Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september

KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture

Hver den første Mandag i måneden kan man møde et bestyrelsesmedlem i KTF 's lokaler.
Mellem kl. 17.00 til 18.00

OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages !!

Deadline næste klubblad d. 15. August 2009.

- klubbåd
- ♦ Lars Prominczl
 - ◇ Rigning og afrigning af klubbåd
- ♦ Heini Sørøvik
 - ◇ Rigning og afrigning af klubbåd
- ♦ Tommy Johansen
 - ◇ Rigning og afrigning af klubbåd

Sejlerskole

- ♦ Niklas Joensen
 - ◇ Undervisning i sejlads med sejl
- ♦ Erik Munnecke
 - ◇ Udarbejdelse af Undervisningsmateriale
 - ◇ Undervisning til duelighedsprøve

Kanonudvalg

- ♦ Boye

Medlemsarbejde

Ølautomater

- ♦ Mons
 - ◇ Hovedansvarlig
- ♦ Brian Andresen
 - ◇ Hjælp til ølautomat
- ♦ Kalle
 - ◇ Hjælp til ølautomat

- ♦ Jim
 - ◇ hjælp til ølautomat

Klubhus

- ♦ Bjarne
 - ◇ Indkøb af dagligvarer
- ♦ Henrik Klokke
 - ◇ Diverse vedligeholdssopgaver i klubhus

Rengøring

- ♦ Susanne Clausen



QUANTUM SAIL DESIGN GROUP

Sejl som giver dig flere sømil for pengene, større sejlgæde og præmier på hylden. Kort sagt,

det bedste en sømand kan få

Tlf. 7026-1296 · info@sejl.dk
Amager Strandvej 50 · 2300 Kbh. S
Tlf. Jylland 7553-8953 (aften)

www.sejl.dk

Diverse udvalg

Klubhusudvalg

udvalgsformænd

- ♦ Carl Prominczl
- ♦ Tonni Søgaard

Klubhusudvalg

- ♦ Leo Søgaard
 - ◇ Holde styr på reol og opslagstavle
- ♦ Erik Lund (Lue)
- ♦ Frank Ekström
 - ◇ Tømmer opgaver i klubhus
 - ◇ Bygningstegninger

Festudvalg

Udvalgsformand

- ♦ Brian Andresen

Udvalg

- ♦ Finn Tange
- ♦ Allan Andresen
- ♦ Pernille Kruse
- ♦ Susset

Fiske klub

Formand

- ♦ Ulrik Severin

Udvalg

- ♦ Erik Munnecke

- ♦ Jan Hauder

Turudvalg

Udvalgsformand

- ♦ Ulrik Severin

Udvalg

- ♦ Finn Dam
 - ◇ Hven tur eller alternativ
- ♦ Kalle
 - ◇ Hven tur eller alternativ
- ♦ Else Marie
 - ◇ Pinsetur

Bådudvalg

Udvalgsformand

- ♦ Allan Broberg
 - ◇ Vedligeholdelse af klubbåd
 - ◇ Rigning og afrigning af klubbåd

Udvalg

- ♦ Jørgen Swartz
 - ◇ Rigning og afrigning af klubbåd
- ♦ Jan Hauder
 - ◇ Booking af klubbåd
 - ◇ Vedligeholdelse af klubbåd
 - ◇ Rigning og afrigning af klubbåd
- ♦ Ole Andersen
 - ◇ Rigning og afrigning af

NYE MEDLEMMER 2009 marts - maj KTF BYDER VELKOMMEN

Navn	Bådnavn	Bådmærke	Plads
Bjarne Mortensen	-	-	-
Merete Rath	-	-	-

Nyhedsmail

Kastruptursejlerforening har længe haft nyhedsmail, som man kunne tilmelde sig via hjemmesiden. Vi har arbejdet lidt på at udbygge den mailudsending, da vi i KTF mener, at det er en meget effektiv måde at kommunikere med vores medlemmer på. De der allerede er tilsluttet kan nok se at de sidste nyhedsmail har været igennem en udvikling, og den udvikling vil vi i fremtiden arbejde en del med.

Man kan tilmelde sig nyhedsmailen på hjemmesiden eller ved at sende en mail til finn.dam@eltelnetworks.com

Der skal da en frisk kasket til en ny sæson

Kom forbi klubben og tal med en fra bestyrelsen de vil kunne hjælpe dig med at købe en ny kasket. prisen holder igen i år til kun 100.00 kr

KLUBSTANDEREN

Klubstanderen er inkluderet i det årlige klubkontingentet, så det forventes selvfølgelig, at der sejles med en "frisk" stander.

Vi udleverer standere ved alle vores arrangementer, startende ved generalforsamlingen og standero-phalingen.

Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen og Kalle eller 1 mandag i måneden mellem 17:00 og 18:00

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2009

Kontingenter:	Enkeltmedlem.....	375 kr.
	Par	500 kr.
	KTF optagelsesgebyr	100 kr.
	Codan ansvarsforsikring.....	194 kr.

Formanden udtaler sig.

Generalforsamlingen og standerophalingen er overstået, og en ny herlig sejlersæson ligger foran os.

På generalforsamlingen var der især to punkter, som specielt vil berøre en del af vores medlemmer. Rygning i klubhuset og en kontingentforøgelse på 25 kr. M.h.t. rygningen var der ikke meget at gøre. Jeg havde modtaget et brev fra kommunen, hvor de klart gjorde opmærksom på at rygning i campingbygningen ikke er tilladt. Jeg tror, at alle er indforstået med denne beslutning, som bestyrelsen intet kan gøre noget ved. Kontingentforøgelsen på 25 kr, var flertallet enige i, der var endda nogle, der foreslog en forøgelse på 50 kr.

Standerophalingen var vel besøgt. I et herligt forårssolskin så vi vores stander stige til tops til vores klubsang med en salut fra Boye. Man glemmer hver gang, hvilket drøn denne lille kanon kan give.

I klubhuset var der pølser, og der blev spist igennem . 210 pølser blev fortæret, så Benny og Torben havde travlt.

Jeg håber, at i i den kommende sæson vil tage imod nogle af de nye tiltag, der er på vores aktivitetskalender. Det handler om fire gange kapsejlad i foråret med mad bagefter til billige penge i klubhuset , startende den 6 maj. En tur til vores venskabsklub i Helsingborg sidst i juni samt en natsejlad i efteråret. Meld jer til, der hænger tilmeldingslister i klubhuset.

Jeg vil til sidst takke alle, som på den ene eller den anden måde har deltaget i at få vores klub til at fungere. Uden jer, vil vi ikke have en så herlig klub, som vi har.

Jeg ønsker en forrygende sejsæson 2009 til alle og husk "Det er menneskeligt at sejle" og den grundigste planlægning kan aldrig erstatte det rene svineheld.

Formand
Jørgen Swartz

men vi er begyndt at tvivle på, om vi kan nå broåbningen ved Falsterbo kl.9.00. Den sidst time er meget nervepirrende, for den mindste smule modstrøm vil kunne ændre vore chancer fatalt. Sådan føles det, når man er så tæt på hjemme, også selvom det kun drejer sig om en time.

Vi er utroligt heldige, for vi sejler faktisk direkte ind under broen, da den åbner –

helt uden at tage farten af – og vi er hjemme i Kastrup kl 12.00 med 421nm. bag os.

Herlig, herlig sommer. Det kan kun anbefales!

Mange hilsner Erik og Mariann

"ORION"

KTF KLUBBÅD

Forårsklargøringen af Katufo er i fuld gang. Det er planen, at Katufo skal være søsat, rigget og klargjort til sejlad inden udgangen af april.

KTF sejlerskole

Katufo går en travl sæson i møde. KTF Sejlerskole arrangerer undervisning i Katufo 3 dage om ugen frem til sommerferien. Der er oprettet et mandagshold og et torsdagshold, hvor pensum for begge hold er målrettet mod Søfartsstyrelsen due-lighedsprøve i praktisk sejlad. Det er planen at arrangere de praktiske prøver for de to hold inden sommerferien.

Hver tirsdag arrangeres der i lighed med sidste år undervisning i praktisk sejlad med spiler.

Der er i øjeblikket venteliste på KTF's sejlerskole. Det er derfor en god ide at melde sig til undervisningen så hurtigt som muligt. Det giver os overblik over behovet for undervisning og dermed en bedre mulighed for at planlægge de sejlerskolekurser, som KTF's medlemmer ønsker.

Det er vores ambition at tilbyde nye sejlerskolekurser igen efter sommerferien.

Du kan tilmelde dig til KTF sejlerskole ved at kontakte Jan Hauder Jhauder@hotmail.com

Lån af KTF's klubbåd

Hvis du er i besiddelse af Søfartsstyrelsen duelighedsbevis eller høje nautisk prøve er det muligt at låne Katufo for et rimeligt bidrag til bådens drift. "Udlejningspriserne for 2009" og information om, hvordan du gør, hvis du vil låne båden, finder du på KATUFO's hjemmeside (www.kastruptursejler.dk/klubbaad).

På hjemmesiden finder du også en kalender, der indeholder alle bookinger af Katufo, så du kan se, hvornår båden er ledig.

Med sejlerhilsen
Allan Broberg
Formand KTF Klubbådsudvalget

Digitale billeder på **1 time**
med lang holdbarhed.

ARSTEN'S FOTO & VIDEO
Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf. 3251 3477

bådene, da vi er færdige med at spise. Grethe er efterhånden en hel atlet, så da vores båd ligger uden på deres, anser hun det ikke for nogen hindring, at indtage kaffen på Orion. Vi får både almindelig kaffe og "stærk" kaffe, og da vi har fået nok af det, tager vi lige et par god-nat-drinks.

Tirsdag d. 29/7-08:

Vi tager af sted fra Vägga kl. 10.00 og har en fin sejlads på 25 nm Åhus. Da vi ankommer kl. 15.15 er det bragende varmt. Vi beslutter at anløbe lystbådehavnen overfor Glasbåden. Vi får alle plads i nærheden af tæt på hinanden, og Grethe er hurtig med invitation til kolde "kom-godt-i-havn-øl" og iskold hvidvin. Ulrik er hurtig med solsejlet, så alt er vidunderligt. Efter en lille halv time får vi øje på Gert, Karin og børnene (fra "Falken") ovre på den modsatte side af åen. Grethe råber dem an og inviterer dem over på en forfriskning. De takker ja, og et øjeblik efter er de ombord, for der sejler en lille båd fra den ene side af åen til den anden, næsten hele døgnet rundt. Gert og Karin har lejet et hus her i Sverige, og er i dag på tur i dag til Åhus. Da vi har drukket ud og sagt farvel, går mændene på rekognoscering – rigtigt gættet- de ser efter en bålplads. Selvfølgelig finder de én på den mest vidunderlige plads lige ud for klubhuset og med den skønneste udsigt over åen til begge sider. Der spiser vi aftensmad, og det er stadig meget varmt. Erik og jeg skal rejse hjemad i morgen, så vi trækker den lidt i ørerne med at gå i seng. Til sidst må vi dog forlade det gode selskab og gå til køjs. Vi aftaler, at sige farvel i morgen!!!

Onsdag d. 30/7:

Så skete det igen: Erik vågnede før det var nu, så vi sejlede uden at sige farvel – vi ville ikke vække de andre kl. 6.30 på en onsdag midt i ferien!

Vi havde besluttet at tage et ordentligt hug i dag, men der var ikke en vind, der rørte sig, da vi lagde fra, så vi måtte benytte jerngenueen. Der kom dog vind i løbet af dagen, så vi fik også en fin sejlads for sejl. På disse lange transportstykker oplever vi sjældent så meget – d.v.s. det gør vi jo alligevel, for det er her vi virkelig får sejlet, der er ro eller det modsatte, men tankerne og sjælen har ikke så meget andet at beskæftige sig med end at få gang i skøjten, og det har vi så godt af. Så selvom mange synes, det er en ordentlig mundfuld at sejle mere end 50 nm på en dag, nyder vi det.

Efter 67 nm er vi ud for Gislövsläge kl. 18.30 og vi gør klar til anduvning. Havnen er stopfyldt, men vi orker ikke at sejle længere, så vi bider i det sure æb-



le, og lægger os uden på en hollandsk båd, som ligger uden på en fiskekutter. Det er trods alt ikke så slemt, for vi er indstillet på, at vi bare skal have noget aftensmad, tidligt i seng og så videre i morgen. Hollænderne er naturligvis som de aller, aller fleste mennesker, ganske flinke og stilfærdige mennesker, og vi får en hyggelig og afslappet aften.

Torsdag d. 31/7-08:

Vi er faktisk ikke så hurtige, som vi troede, for vi kommer først ud af hullet kl. 07.15. Det er totalt havblik, så motoren er igen på arbejde. Så snart, der er den mindste vind sætter vi sejl, så vi kan være klar, hvis der skulle komme lidt mere vind. Det gør der efterhånden,

Kastrup Tursejler Forening



PINSETUR TIL TÅRBÆK HAVN

VELKOMST I TÅRBÆK

Lørdag d. 30. maj kl. 14.00

PROGRAM:

Lørdag: Fællesspisning på kaj eller i klubhus. Grill tændes kl. 18 – medbring selv forplejning.

Søndag kl. 13: Pinsefrokost – medbring selv mad og drikke eller tilmeld dig/Jer til fælles tagselvbord.

Tilmeldingsliste til fælles tagselvbord (Søndag) er opsat i klubhuset – hver deltager medbringer ret til ca. 40 kr. (par 80 kr.)

Vær med hele Pinsen eller kom og deltag når du har tid og lyst.



KTF Kapsejlads

Som noget nyt bliver der i år arrangeret KTF kapsejlads. Formålet med sejladsen er at få så mange KTF-medlemmer på vandet som muligt. Alle sejlbåde, med eller uden målebrev, er velkomne i sejladsen, som primært er en hyggelig aftentur. De fleste deltagere vil dog helt sikkert helst se konkurrenter langt ude agter...

Sejladserne afholdes: **6. og 20. maj** samt **10. og 24. juni**.

Sejladserne starter med et skippermøde i klubhuset, hvor alle mødes kl. 17.30.

Ideen er, at alle, der er i klubhuset kl. 17.30, og som har lyst til at sejle med, fordeles på bådene som gaster (så vidt det er muligt).

Startgebyret er 25 kr. pr. deltager og betales under skippermødet (fællesspisning er ikke inkluderet i startgebyret). Selve sejladsen tager

ca. 2 timer (der sejles efter handikap således, at både med lavt mål starter først, og hurtige både med højt mål starter sidst). Alle både forventes derfor i mål næsten samtidigt. Der er "udlagt" en kort bane på ca. 4 NM, som benyttes ved svag vind samt en længere bane på ca. 8,7 NM, der benyttes på dage med mere vind.

Efter sejladsen er det muligt at deltage i fællesspisning i klubhuset til en meget rimelig pris.

Tilmelding til sejlads og eventuelt efterfølgende spisning kan foretages i klubhuset, på hjemmesiden eller telefonisk til Jan Hauder: 40545680.

NB: Hvis du vil deltage i spisningen, skal du af hensyn til kokken tilmelde dig senest fire dage inden sejladsen. Tilmeldingen er bindende.

til sidst bruge kikkerten for at sikre os, at det er dem, der er på vej. Vi har aftalt at sejle til Gunnön, men i et stille og roligt tempo med tid til fiskeri undervejs. Der bliver fisket flittigt, men ikke fanget noget – ØV – vi kunne ellers godt tænke os en nyrøget-eller –grillet, friskfanget fisk. Nå - men vi får alle en vidunderlig sejlads, og midt på eftermiddagen anløber vi Gunnön. Men hvad er der dog sket? Nu har Erik og jeg været faste gæster i denne havn de sidste mange år, og aldrig har vi set så mange danske både. Der er så mange, at vi slet ikke kan lægge til ved gæstebroen. Det skal vise sig at blive vores held, for Jørgen er jo stadig med, og han leder altid efter bålplads. Og denne gang finder han den flotteste, vi har set til dato. Den ligger godt nok i forbindelse med den nærliggende campingplads, men der er direkte adgang til vandet og badebroen. Der er borde og bænke, der er skraldebøtter, der er et fantastisk blomsterflor, der er fakler, der er læ og der er den største grill, vi har set til dato. Jeg vil tro risten måler i omegnen af 1,5m i diameter, og den er ren og lækker. Hvor heldig kan man være? Vi er ovre ved grillen i god tid, og ret hurtigt efter os dukker den ene familie op efter den anden. Vi er lidt nervøse for om de synes, vi er trængt ind på deres enemærker, men de er simpelthen så søde, og henter blot flere stole fra deres campingvogne, og vi føler os virkelig velkomne. Hvor er det fantastisk. På grund af den gode stemning flyver tiden af sted, og før vi ved af det er klokken mange, og vi siger pænt tak for en hyggelig aften og vender tilbage til bådene.

Mandag d. 28/7-08:

I dag vil vi vise Jørgen og Winnie Sveriges nok mest berømte lakse å: Mörumsåen. Vi pakker pitstop-tasken, pumper cyklerne, vinker til Grethe og Ulrik og drager af sted. Første halvdel af turen er

dejlig, men anden halvdel er ikke så rar, for da skal vi køre på landevejen, hvor der også er mange lastbiler, men det går. Da vi når frem, er vi så varme, at vi knap nok kan tale, men det hjælper en af de kolde forfriskninger på. Da vi er dampet af, tager vi turen langs åen helt ned til den store bro. Det er dog begrænset hvor mange fiskere, vi ser, og det er lige så begrænset, hvor mange laks vi ser, men vi ser laks. Vi cykler tilbage langs åen, og lige før landevejen giver Winnie is. Vi slår lige et smut forbi Comsum inden vi tager landevejen tilbage til bådene. Denne dejlige formiddagstur betyde, at vi først kommer af sted ved 14 tiden, men det betyder ikke så meget, for vi har kun 6 mil til Vägga. Denne gang er det Ulrik, der tager imod os. Lige overfor Sieste ligger Peppery fra Kastrup, de venter på gæster, og stikker af mod øst i løbet af eftermiddagen. Grethe er på hospitalet, så da vi ikke ved hvor lang tid det tager, aftaler vi at spise på fiske-restaurenten. Vi prøver at bestille bord, men det kan man ikke, og det foruroliger os lidt, for her er hele tiden optaget ved alle borde. Nå - det er der jo ikke noget at gøre ved, så vi går en lille tur. Da Grethe er kommet hjem, og alt ser godt ud med håndledet, gør vi os klar til at gå på restaurant. Vi har hørt, at deres store fiskefad er helt fantastisk, så det har vi bestemt, vi vil prøve. Det kan bare ikke lade sig gøre, da man skal bestille to dage før, man har tænkt sig at spise. Og så bliver det lige pludselig svært, at bestemme sig. Det ender dog med to forskellige retter, for så kan vi jo smage hos hinanden. Maden smager rigtig dejlig, men det undrer os, at der ikke følger brød med. Det bestiller Grethe, men det er helt tydeligt, de ikke er vandt til at servere brød til vores ret, for vi får en kurv med kun ende stykker af flütes. Skidt med det, for mad, vin og stemning er i top, og vi nyder det rigtig. Vejret er stadig vidunderligt, så vi slentrer stille og roligt mod

Kvartalets gåde

En blind mand har kun røde og hvide sokker. I sin skuffe har han fire sokker. Når han tager to sokker ud af skuffen er der 50 % sandsynlighed for at begge sokker er Røde. Hvad er sandsynligheden for, at begge er hvide?

Løsning på sidste kvartals gåde.

Hvis man kigger på de to figurer, kan man se at den ene hypotenusen bøjer nedad og den anden opad.

Man har altså ændret vinklerne så det netop giver en ekstra tern.

Vinder:

Ingen

er jeg på banen med det samme: Jeg tager ankervagten. Alle badedyrene er glade, da de kommer tilbage, og siger stranden er meget dejlig. Ud på eftermiddagen kommer Siesta, det er dejligt at se dem igen. Grethe siger det går bedre med hånden, så hun har også mod på at gå op over bjerget og ned på den anden side for at grille til aften. Badedyrene har nemlig set en bålplads OG et dejligt badested. Helt vidunderlig aften, hvor menuen er noget sundere end i går. Vandet bliver helt stille, og medens vi nyder den smukke solnedgang, er dagen pludselig gået. Vi skal jo nødig gå hjem i mørke, for vi går på Klippen, og der er ikke sti det meste af vejen. Vi når det lige akkurat inden det er helt mørkt.



Lørdag d.26/7-08:

Grethe og Ulrik har god tid, men Winnie og Jørgen skal til Ekenäs og sætte deres gaster af. Vi sejler med, og da vi nærmer os Ekenäs, begynder det at småregne. I havnelodsen er der beskrevet en lille havn ved åens udløb, så der vil vi prøve at ligge – det er kun få hundrede meter fra den havn, vi plejer at ligge i, men vi har aldrig set den, skønt vi efterhånden har været her adskillige gange. Vi leder og leder, men finder ikke havnen, så vi tager over til den gammelkendte. Det er begyndt at blæse op,

så vi har vores sjov med "klikken", men til sidst lykkes det med hiv og sving og ekstra fortøjning og Eos ligger fint med dobbelt agterfortøjning. Medens vi venter på Siesta tager besætningen fra Eos den lille båd: "Karoline" over til Karö og går en lille tur på den skønne ø. Al denne blæst er ikke godt for Siesta, for Grethe er jo mest Galionsfigur i øjeblikket. Vi finder nogle lokale sejlere og spørger om hjælp. De finder heldigvis en plads, godt nok mellem vugger, men Ulrik kan lægge til i modvind, og vi kan tage i mod, så da de ankommer, præsterer de dagens roligste anløb. I løbet af dagen aftager vinden, og da det bliver tid til aftensmad tager alle fra Eos i byen for at spise. Det er sidste aften Pia og Morten er ombord, så der skal virkelig slappes af og hygges for alle på Eos. Grethe er stadig hæmmet af sin hånd, men det holder ikke os andre tilbage, så Erik og jeg invaderer Siesta med al vores aftensmad og bliver godt modtaget. Efter hånden som mørket falder på, opdager vi, at himlen er fyldt med stjerner. Det er som om, der kommer flere stjerner jo mere vi kigger, så det ender med vi har alt, hvad der findes af puder på Siesta i ryggen, for det er ret anstrengende at sidde fuldstændig bagoverbøjet i så lang tid. Vi tror også, vi ser ret komiske ud, så vi får også grin en del.

Søndag d. 27/7-08:

Vejret er igen helt vidunderligt – sol fra en næsten skyfri himmel, så vi tager os god tid om morgenen. Pia og Morten får pakket deres nelliker, og vi følger alle med op til bilen for at vinke. I mellemtiden er det blevet så varmt, at de ikke er sikre på, de orker den ellers meget smukke kystvej langs Sveriges sydkyst til Malmø.

Igen er det os og Eos, der først kaster fortøjningerne. Vi synes Siesta er lidt længe om at komme efter os, og vi må

Hven træf lørdag d. 22. August 2008 Vi mødes på Hven, Kyrkbacken.



Gode bademuligheder fra lækker strand i Øresund

Deltagere samles ved Iskagehuset /Cykeludlejningen Kl. 15.00

Lørdag aften samles vi til fælles grillaften i teltet bagved havnekontoret. Medbring selv mad, drikke og evt. grill m.m. Vi forsøger at lave en hyggelig aften.

Søndag: KTF arrangerer en cykeltur rundt på Øen. (Cykler kan lejes på Øen) - Man kan bese Uranienborg - Tycho Brahes Observatorium og Skt. Ibb's Kirke, de to andre havne og meget mere.

Cykelturen begynder ved Iskagehuset søndag Kl. 10.00.

Det anbefales at komme tidligt, da havnen kan være overfyldt. Se havnelodsen, vær eventuelt klar med hækanker.

Korrespondance på turen - VHF kanal 6

Kontaktpersoner:

*Finn Dam tlf. 28785168
Kalle tlf 27491059*

Kastrup Tursejler Forening

Referat fra Ordinær Generalforsamling, 17. april 2009

Hermed indkaldelse af ordinær generalforsamling den 17. april 2009 kl. 18.30 i
Campingbygningen Amager Strandvej 285
Dagsorden ifølge vedtægterne

- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
- Forlæggelse af regnskab for det forgangne år, samt budget for det kommende år.
- Behandling af indkomne forslag.
- Fastsættelse af kontingent.
- Valg af formand i ulige år. (Jørgen modtager genvalg)
- Valg af næstformand i lige år.
- Valg af kasser i ulige år. (Allan modtager genvalg)
- Valg af sekretær i lige år.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer. To i lige år og en i ulige år. (*Allan B modtager genvalg*).
- Valg af to suppleanter for 1 år. (*Kalle og Toni modtager genvalg*).
- Valg af to revisorer for et år. (*Torben Dyhr og Marie Pallesgaard modtager genvalg*).
- Valg af en revisor suppleant for et år. (*Leo Nielsen modtager genvalg*).
- Valg til diverse udvalg.
- Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret skipperlabskovs med tilbehør.

Ad. 1
Dorte Munksgaard blev valgt til dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. To stemmetællere valgt, såfremt der ikke vælges at stemmes ved håndsoprækning.

Ad. 2
Der har ikke været samme stigning i økonomien. Vores driftsbudget er nået i august, når salget i klubhuset fratrækkes.

med et par svenske familier. Én af pigerne syntes, vi skulle smage grillede marshmallows, så det serverede hun for os alle sammen. Da vi gik til bådene var månen helt utrolig flot, vi prøvede at fotografere den, men det blev ikke godt. Det er Nannas fødselsdag i dag, og selvom hun ikke er her, har det ikke holdt os tilbage fra at skåle for hende, og sende hende en tanke. Skål og TIL LYKKE Nanna! (Nanna er min niece, som ofte har været med os på sommertogt.)

Torsdag d. 24/7-08:

Jørgen og Winnie er helt betagede af Tjärö, og vil gerne vise øen til Pia og Morten. Hvis vejret tillader det vil vi også prøve at ligge for anker. Der en del strøm på tværs af bådene, så det tager en rum tid, før vi ligger godt. Efter et stykke tid er Jørgen stadig ikke tilfreds, han synes ikke ankeret holder, så vi beslutter at trodse strømmen og sejle den enorme tur på ca. to mil til Järnavik. Som navnet antyder ligger havnen inde i en vig – men hvilken vig!!! Her er høje bjerge på begge sider og eneste minus er at solen hurtigt forsvinder. Det kan være svært at finde pladser, der er store nok, ved flydebroerne, å vi lægger os langskibs ved indsejlingen, og ligger ganske fint. Det er så varmt, at vi ikke orker at gå over græsplænen for at indtage den obligatoriske "kom godt i land drink" – i øvrigt den anden i dag!! – så heldigvis følges vi med en luksusliner – "EOS" - der både har bord og stole lige til at slå op på kajen. Det skal vise sig, at det er så knaldhamrende hyggeligt, at vi bliver hængende der på kajen i de dejlige stole. Den eneste motion vi får den dag, er når der skal hentes nye forsyninger fra diverse kølebokse. Maden blev en bred vifte af salt nødder, saltstænger, franske kartofler og lidt frisk frugt.

Da mørket begyndte at sænke sig skete noget helt utroligt. Ned ad en meget

stejl skråning, mellem træerne kom ca. femten, næsten hvide køer gående lige så forsigtigt. Helt nede ved vandet var en smule græs, og køerne nærmest sloges om at komme til. Lige så stille som de var kommet, forsvandt køerne igen. Det hele tog måske tyve minutter. Da vi havde spist de sidste saltstænger, gik vi også til ro.

Fredag d. 25/7-08:

Vi vågner til super vejr, og synes kondi- en skal ha´ en ordentlig omgang. Da der ligger et stort væveri tæt på havnen (står der i en turist brochure), kan vi jo lige så godt cykle derhen og så købe ind på hjemvejen. Det udløser nærmest enstemmigt udbrud fra mændene: Jeg skal nok holde ankervagt. Det er for varmt at diskutere, og godt vi valgte cyklerne, for det viste sig, der var ca. seks kilometer til byen, men for pokker en dejlig tur. Selve væveriet kunne man ikke komme ind at se, så vi nøjedes med butikken. der var rigtig mange fine ting, og både Winnie og jeg købte små løbere til at lægge foran komfuret. Lige pludselig ringer min tlf. det er Erik, der bestiller en ekstra middag – alt andet end flintsteak – for Siesta var på vej, og de havde ikke aftensmad. Det var jo en dejlig nyhed, så vi købte ind i et mægtigt supermarked. Vi skyndte os ikke, for der var så dejlig køligt. På hjemvejen havde vi medvind, og det meste af vejen var ned ad bakke. Heldigt, for der var virkelig læs på de små cykler. På vej ned ad en bakke, hvor vi kører lige så hurtigt, som vi tør, bliver vi overhalet af en cykelrytter, der kører mindst dobbelt så hurtigt som os, men han havde selvfølgelig også cykelshorts og en tæt sidende bluse på!

Da vi kommer tilbage til havnen, har ankervagten åbenbart været for kedelig, for Eos er flyttet hen under mastekranen, men det giver selvfølgelig plads til Siesta. Men først skal der bades, og så

Rejsebreve fra Orion Erik og Mariann Munecke i deres Najad 360

Tirsdag d. 22/7-08:

Siesta tager en overliggerdag, men Eos og vi tager til Torhamn. Vi sejler stille og roligt, giver os god tid og nyder bare turen. De sidste mil er igen meget kystnær sejlads, og vi ser den ene perle efter den anden. Lidt foran os sejler tre både, som ser ud til at følges ad, og da der kun er Torhamn i nærheden, er vi lidt nervøse for om de skal derind, for det er jo en meget lille havn. Heldigvis sejler de videre, og vi gør klar til anløb. Det blæser temmelig meget, og der er ikke meget plads at manøvrere på. Det hele bliver ikke nemmere af, at der ligger en svensk båd midt på den ene kaj og således optager, hvad der svarer til tre pladser, og han har ikke i sinde hverken at hjælpe eller forhale. Eos kommer ind, og får en udmærket plads ved den modsatte kaj, og så begynder "festen" ellers. De tre både, der lå foran os, da vi sejlede ind kom nu ind af havnehullet nærmest samtidig – den sidste tog dog ud og ventede udenfor, men de to andre leverede en mægtig forestilling, og det var heldigt, der var fire besætningsmedlemmer på Eos, for midt i det hele mistede den ene skipper overblikket og lod andre om at tage beslutninger om hans landing. Senere kom der en fjerde båd, som præcist kunne være bag os. Da der var faldet ro over det hele gik vi en tur, dels for at strække benene men også fordi vi havde hørt, der var en dejlig restaurant, som vi så ville gå op og bestille bord på. Vi fik en hyggelig gåtur, men restauranten var ikke noget vi havde lyst til, så vi gik hjem igen. Om eftermiddagen kom et ungt par kørende og spurgte til bundforhold og vanddybde i havnen, for de var ude at rekognoscere for en båd på om-

kring 44 fod. Vi syntes, det var indlysende at havnen var for lille, og undrede os egentlig over, at de overhovedet prøvede.

Onsdag d.23/7-08:

Tidligt om morgenen skete det nærmest utænkelige, der kom en båd mere ind i den i forvejen godt fyldte havn, men de sejlede meget stille og roligt og lagde sig uden på os. Da vi stod op, fik vi nærmest et chok, for det var den 44 fods båd, der var blevet målt op til i går, der lå der. Det viste sig at være nogle meget søde mennesker, der sejlede den. De både undskyldte forstyrrelsen i morges, og spurgte om det var i orden, de lå uden på os. Det var det, og i øvrigt skulle de nok flytte båden, når vi skulle sejle om en halv times tid. Vi havde besluttet at sejle til Tromtö. Vi fik igen en fin sejlads, og blev fyrsteligt modtaget af vagthavende havnefoged, som anviste os plads. Havnefogeden og naboen hjalp beredvilligt med at få os sikkert på plads, hvorefter vi blev budt velkommen. Præcis det samme skete for Eos. Hvor er det dejligt, og hvor føler man sig velkommen. I løbet af dagen så vi at både havnefogeden og hans kone tog imod alle, der anløb, og det var mange. Da vi havde fortøjet vores både, pakkede vi køletaskerne, og gik langs kysten mod nordøst. Heldigvis kom vi ret hurtigt til et lille badehus, hvor vi kunne holde pitstop. Vi fortsatte turen mod nord, og måtte hele tiden stoppe og tjekke benene for fästninger (flåter). Især Erik blev angrebet, men ellers var det en dejlig tur. Da vi kom tilbage, var vi naturligvis ved at dø af tørst, og Winnie serverede en herlig kold hvidvin ved grill pladsen. Medens vi sad der, aftalte vi aftensmaden, og efter et par timer sad vi igen bænket omkring det lækreste middagsbord. Da mørket så småt faldt på, satte vi os over til bålet – igen, igen – og hyggede os sammen

Klubbåden: 14 nye på sejlerskole, flere på venteliste. I sundhedsugen, her i kommunen var vi også på banen. Flere medlemmer fra klubben havde meldt sig, til at tage interesserede med i deres egne både, på en sejltur på sundet. Vi er ved at få foretaget

flere små reparationer på Klubbåden bl. a. nyt gashåndtag. Alle forbedringer/reparationer udføres ved frivilligt arbejde.

Husk vores kapsejladser, 4 gange i foråret, med mad bagefter. Ruten kan ses på hjemmesiden, eller på opslag i klubhuset.

Vi har fået en venskabsklub i Sverige, Helsingborg Yachtklub. Turen går dertil d. 27. juni.

Festudvalget, kører. Af nye arrangementer startede vi sidste år, fastelavn. Det er en succes. Bl. a. Brian og Pernille har gjort et stort arbejde her. Klubben bliver 15 år i år. Det skal måske fejres?

Turudvalget fungerer. Folk tager selv initiativet, og henvender sig de rigtige steder. Klubhusudvalg. Vi har fået en bærbar computer. Vi har ansøgt i kommunen om at måtte anlægge en terrasse på græsarealet ud for klublokalet. Vi venter stadig på en tilladelse.

En stor tak til alle dem, som gør et stort stykke arbejde i klubben!

En af de ting, der ikke er lykkedes for os i år, er at blive slået sammen med nabo-klubben.

Trods to skriftlige henvendelser og adskillige mundtlige, er vi blevet afvist.

Samkas er en forening for sejlklubberne i Kastrup Havn. Og samarbejdet fungerer optimalt.

Østersøkredsen afholdt møde i Sundby Sejlklub, mødet på Bornholm blev aflyst pga. for få tilmeldte. Østersøkredsen vil ikke blive nedlagt. D. S. er den kit som holder os sejlere sammen, så selvfølgelig er KTS medlem. Den store debat i D.S. handler pt. om målerbreve. Skal Dansk sejlunion betale for disse (et forslag fra Bogense sejlklub) eller skal de være brugerbetalt.

Jørgen/Eos spurgte hvorfor formanden for dansk sejlunion var med til mødet i Østersøkredsen.

Det ville da kun være en fordel for Dansk sejlunion, hvis vi nedlagde Østersøkredsen.

Hvis man kiggede på det økonomisk. Jørgen svarede kort. Han var bange for at klubberne ville melde sig ud af Dansk Sejlunion.

KTIS (Kastrup Tårnby Idræt Sammenslutning) hvor Jørgen var med til møde i kommunen. Her indskærpede Svend Olsen, at der ikke er tilladt at ryge i kommunens lokaler.

Derfor er der pt. rygeforbud i klubhuset.

De første udmålinger er foretaget til Den Blå Planet. Vi får også en skulptur, Den Blå Hval.

I 6x6x8 meter granit.

Ad. 3

Allan Sekunda aflagde regnskab, igen til UG.

Vi har et pænt plus på kontoen. Se vores regnskab i klubbladet. Spørgsmål fra Litorina/Martin, konsoliderer vi?
Allan S. svarede, at vi gerne vil spare op til nyt klubhus. Da vores fremtid i campingbygningen er lidt usikker.

Ad. 4

Forslag til vedtægtsændringer: A.S.: Ændring af dato for kontingentindbetaling fra marts til februar, der ved kan A.S. aflevere listen over Codan forsikrede på havnekontoret inden 1. marts. Generalforsamlingen foreslås rykket fra april til marts. I april har alle travlt med bådene, i marts er aktiviteten endnu ikke så stor. Vedtaget.

P. T. Foreslog at ordet revisor ændres til bilagskontrolør. Grundet det økonomiske ansvar. Bestyrelsen er dækket af en forsikring gennem D.S. Det er revisorerne ikke. EOS/Jørgen og Orion/ E.M. foreslog at bestyrelsen undersøger det nærmere i D.S. og KTIS.

Ad. 5

Kontingentforhøjelse på 25 kr. per person blev vedtaget.

Ad. 6

Jørgen, genvalgt.

Ad. 7

Finn ikke på valg

Ad. 8

Allan. S., genvalgt

Ad. 9

Sanne ikke på valg.

Ad. 10

Allan B., genvalgt. Brian og Ulrik ikke på valg.

Ad. 11

Kalle og Tonni, genvalgt.

Ad. 12

Torben og Marie, genvalgt.

Ad. 13

Leo, genvalgt.

Ad. 14





AUG. OLSEN's efft. A/s
Strandlodsvej 20
2300 København S.
Tlf. 32 95 15 20

Vinterpresenninger i 4 kvaliteter

Formskåret, Fladpres. samt Fibertexpresenning

**...kom forbi og mærk på kvaliteten!
eller find os på: www.aoe.dk**

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Alle er altid velkomne til at ringe til et bestyrelsesmedlem med stort og småt. Henvendelser via hjemmeside og mail er også mulig.
Vi håber hermed at kunne skabe en god kontakt til vores medlemmer. Kom med forslag til aktiviteter eller problemstillinger, som bestyrelsen skal tage sig af eller kig bare forbi og få en hyggelig sludder.
Hilsen Bestyrelsen



CHAMO – ME
FRANK RENÉ EKSTRÖM



Bygningskonstruktør M.A.K.
*Tegnestuen **BONITA** - Tømrer & snedker*
Tegninger - Myndighedsbehandling - Konstruktion - Udførelse
Tlf. Privat: 3251 1660 Mobil: 6126 8241 Tlf. Bil: 6126 1314

Lynettens Bådservice

Telefon:
32576 106

Har du brug for vejledning, et rimeligt stort udvalg og en god service skulle du stikke kursen ret nord og besøge os i Margretheholm havn.

Er du i tvivl om retningen har vi et udsøgt udvalg i navigationsinstrumenter, såsom Garmin, Furuno, Lowrange, Simrad samt ikke mindst vores egen import af Interphase.

Vi har en lang række af specialprodukter af egen import og som vi virkelig ved noget om, fordi vi har kontakt direkte til producenten.

Vi har riggerværksted og kniber det med installation af dit nye udstyr finder vi også en god løsning på dette.

Vores priser er ærlige og gennemsigtige for enhver besøgende.

Vi er ikke til enhver tid billigst i hele Danmark og i forhold til enhver handel på nettet, men vi er altid billigst her på Amager.

Check selv ved dit næste besøg.

www.baadservice.dk

ALWAYS
THINK
AHEADSM



Jørgen, der er altid brug for flere frivillige til diverse udvalg. Suzette meldte sig til festudvalget.

Ad. 15

Jørgen, oplyst fra D.S. de fleste sejlere er 53 årige mænd. Der er stort ingen sejlere på 20-40 år. De nye unge sejlere har fået interessen fra bedsteforældrene. Pernille foreslår, at der bliver indkøbt et anlæg med mikrofon, så alle kan høre hvad der bliver sagt til møder i KTF.

Jan H.: Der er brug for undervisere på KaTuFo. Motorbåde kan deltage som domerbåde i kapsejladser, efter aftale. De vil så også kunne deltage i spisningen efterfølgende. Jan H. beder os huske at tilmelde os kapsejladserne i foråret. Forslag om kursus til vinter i navigation, genopfriskningskursus.

Næste bestyrelsesmøde, 19. maj 2009 kl. 19.00, Sanne, 22. april 2009

Helsingborg tur

Som I måske ved har KTF fået sin første venskabsklub. Problemet med at finde en sådan klub, er at den skal ligge i en afstand så vi får en sejltur ud af det, men samtidig skal den ikke være så langt væk, at vi aldrig får besøgt den.

Valget faldt på Helsingborg Yacht Club (forkortet HYC) som heldigvis var med på ideen.

Derfor arrangerer vi en sammenkomst lørdag d. 27. juni med følgende program.

Vi mødes **kl. 15** foran HYC's klubhus hvor vi udveksler standere med HYC og hvor KTF vil servere en forfriskning. Om aftenen vil vi grille på HYC's overdækkede grill plads med efterfølgende hygge, KTF stiller grill kul til rådighed.

Jeg håber så mange som muligt kan deltage i denne lille "højtidelighed", så vi kan vise svenskerne at KTF er en aktiv klub.

Indsejlingen til Helsingborg Nordhavn er på position N 56 02,'9 og E 12 41,'1.

Ved evt. spørgsmål eller ideer til arrangementet, kan I henvende jer til Allan Sekunda, tlf. 30759754.



KTF FISKETUR

Lørdag d. 16. maj

Morgenmad og skippermøde kl. 8.30 i klubhuset

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.

Indvejning senest kl. 15.00 udenfor klubhuset.

Præmie for de 3 størst fangede fisk!

Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage.

Pris pr. person kr.35,00 for konkurrence inkl. Morgenmad



Skriv jer på deltagerlisten i klubhuset
eller ring på tlf. 3250 8771 (Ulrik Severin)

Eller tilmeld dig via vor hjemmeside:
kastruptursejler.dk

Festudvalget arrangerer:
Sankt Hans Aften i KTF for hele familien
23 juni 2009



Vi tænder Grillen kl. 17:30

Vi tilbyder Irsk kaffe

Vi tilbyder kage til kaffen

Vi tilbyder lav' selv Isvafler til børnene

Vi tilbyder øl og vand fra automaterne

Vi tilbyder alt sammen til yderst rimelige priser



I medbringer Kød til grillen (til eget forbrug),
I medbringer Salat eller andet tilbehør til maden

I medbringer det sædvanlige gode KFT humør!

Kom og hyg jer både børn og voksne.

Spis, Syng, Leg og vær med i Borgspil –



Levende Musik

Hvis vejrudsigten er med os vil vi kunne opleve koncert med
ONE2Go

Yderligere info vedr. musik vil blive sendt ud som nyhedsmail når dagen
nærmer sig og vi kender vejrudsigten